

De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

Oei het is alweer eind mei ! Het lijkt wel alsof we van de ene redactievergadering naar de andere rennen en toch is het alweer twee maanden geleden dat we samen zaten om onze geliefde nieuwsbrief op te stellen.

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren ... de feestdagen vliegen voorbij, de maand mei werden we amper gewaar en nu staat de vakantieperiode al bijna voor de deur.



Maar eerst krijgen onze jongeren – en hun ouders - het nog zwaar te verduren met de examentijd.

Kom gerust een kaarsje voor hen branden aan de grot in het Mariapark. Het park ligt er in ieder geval piekfijn bij en verwelkomt jullie van harte!

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

juni

10/06: Z. Priester Poppe

13/06: H. Antonius van Padua.

27/06: O.L.V. van Altijdurende Bijstand.

juli

06/07: H. Maria Goretti.

11/07: H. Benedictus

16/07: O.L.V. van de berg Karmel.

26/07: H. Joachim en H. Anna

De Activiteitenkalender

Vaste gebedsmomenten

OPGELET! Wijziging gebedsuren vanaf 1 mei: rozenhoedje dagelijks om 18.30 h in plaats van 19.30 h (niet op zondag)

Van 1 mei tot 31 oktober:

We bidden samen :

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om **18.30h**: rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.

- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep H. Pater Pio om 19.00h. De volgende bijeenkomst is op *vrijdag 22 juni en vrijdag 28 juli*.
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament. De volgende Aanbidding is op *donderdag 7 juni en donderdag 5 juli*.

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2^e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h.
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament.

Het Kinderkoor

We beginnen binnenkort te repeteren voor de Mariahulde met kaarskensprocessie op 15 augustus – één van de hoogdagen van het Mariapark en van het koor!



De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de -13jarigen gaat door op zaterdag 30 juni.

Het zomerkamp heeft dit jaar een andere bestemming: Affligem (bij Aalst). We vertrekken op *woensdag 22 augustus* en komen terug op *zondag 26 augustus*. Het kamp heeft plaats op het domein van de abdij van Affligem.

Noveen van de H. Antonius van Padua.

Deze noveen begint op *dinsdag 5 juni* en eindigt op *woensdag 13 juni*.

Noveen van O.L.V. van Altijdurende Bijstand.

Deze noveen begint op *dinsdag 19 juni* en eindigt op *woensdag 27 juni*.

Kaarskensprocessie

Nu al noteren: op *woensdag 15 augustus* is er om halfacht 's avonds Mariahulde en Kaarskensprocessie in het Mariapark.

God is altijd online

*God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.*



*Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.*

*Hackers kunnen niet storen
God's firewall werkt altijd correct
je zult Hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.*

*Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.*

*De beste programma's kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.*

*Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer
gekraakt.*

www.internetpastoor.nl

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Het Kinderkoor

Ze hebben ongelofelijk goed hun best gedaan en waren ook talrijk aanwezig op diverse gebeurtenissen – lees maar verder in de activiteitenverslagen.

Zoals steeds zijn we heel trots op hen.



Paasmis in rusthuis Ter Bleeke

Ons koor was erbij voor het opluisteren van de H. Mis in het rusthuis Ter Bleeke (Herfstzon) van Oostmalle op Paaszaterdag 7 april. Al onze zangers waren op post om de bewoners een feestelijke viering te bezorgen. Dit werd door hen erg op prijs gesteld, want de ruimte waar de viering plaats vond was tot de laatste stoel gevuld. Geluk zit inderdaad in kleine dingen: vreugde en warmte geven en krijgen, niet omdat het moet maar omdat het zo deugd doet. De dikke knuffel die de jongeren na de viering aan de bewoners gaven deed menige traan wegpinken.

Opening van de Meimaand

Ter gelegenheid van de opening van de Meimaand was er een misviering in de kapel van het Mariapark op dinsdag 1 mei om 19 uur.

Ons koor was er natuurlijk ook bij. Niettegenstaande het slechte weer was de kapel goed gevuld en was het koor talrijk opgekomen. Zo hebben we samen met veel enthousiasme de mooiste meeliedjes ten beste gegeven. Dankjewel beste jongeren en ouderen voor jullie inzet voor het koor!

Mariahulde bij de zusters Clarissen

Op maandag 28 mei (2^e Pinksterdag) was er om 15.00h een Mariahulde bij de zusters Clarissen in Turnhout. Ons koor was door de zusters gevraagd om deze viering te komen opluisteren. Het was een zeer mooie viering, door de jongeren verzorgd met kaarsen en bloemenhulde aan Onze-Lieve-Vrouw. De zusters nodigden iedereen uit om mee te vieren.

De Jongerenwerking

De jongerendag voor de -13jarigen ging door op zaterdag 31 maart.

Wat was het weer een blij weerzien voor onze jongeren! Allemaal goed gemutst, vol energie en bereid om weer heel veel zinvolle bagage mee naar huis te nemen.

De leiding had – zoals steeds – alles heel goed voorbereid. Ze hadden een plan B voor als het zou regenen, wat niet onverstandig was gezien de voorgaande koude en natte dagen. Maar bij aankomst van de jongeren hebben we speciaal gebeden voor droog weer en dat oprecht gebed uit die kinderhartjes is onmiddellijk verhoord. Alle spelletjes konden buiten gebeuren.

Aan het einde van de dag stonden alle neuzen in dezelfde richting: het was weer heel fijn geweest. Dank je wel zowel aan de leiding als aan de deelnemers voor hun inzet. Samen hebben ze van deze dag weer iets unieks gemaakt.

Bedevaart naar Banneux

Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux ging door op zondag 1 april (Palmzondag).

We konden mee profiteren van de verhoorde gebeden van de jongeren de dag voordien (zie het artikel over de jongerendag van 31 maart) en kregen zelfs veel zon en terrasjesweer.



Wat is het deugddoend om met een volle bus naar Onze Lieve Vrouw der Armen te mogen rijden en al onze zorgen en ballast aan Haar voeten te mogen leggen. Het was erg druk in Banneux. In de Heilige Mis hebben we onze zakken palmtakjes kunnen laten wijden en nadien uitgedeeld. De mensen uitens misschien niet zo gemakkelijk hun gevoelens hierover, maar toch neemt iedereen nog graag een takje palm mee naar huis. Blijkbaar wordt er toch nog veel belang gehecht aan deze mooie jaarlijkse traditie.

Met een warm gevoel in het hart en een opgeladen batterij keerden we weer huiswaarts.

't is goed in 't eigen hart te kijken

*'t Is goed in 't eigen hart te kijken,
nog even voor het slapengaan,
of ik van dageraad tot avond
geen enkel mens heb zeer gedaan.*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen lei,
of ik aan liefdeloze mensen
een wordeke van liefde zei.*

*En vind ik in mijn huis vanbinnen
dat ik één droefnis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden
rondom één hoofd dat eenzaam was.*

*Dan voel ik op mijn jonge lippen
die goedheid lijk een avondzoen.
't Is goed in 't eigen hart te kijken
en zo z'n ogen toe te doen.*

Parkweetjes

Terwijl we deze tekst aan het schrijven zijn, zweten en puffen we in de warmste dagen van mei. Nochtans was de lente niet altijd even vriendelijk. Het koude vroege voorjaar heeft heel wat schade berokkend aan kiemende plantjes en ontluikend groen. Zelfs de ijsheiligen waren al geen garantie meer voor vorstvrije nachten.



Nu de lente eindelijk volop doorgebroken is, zien we ook overal teken van jong leven. Aan de nestkastjes in het park wordt druk over-en-weer gevlogen met de bek vol wriemelende beestjes. Er zal straks weer heel wat jong volk rondfladderen.



En er broedt ook een mandarijneend in het park. We hebben nog niet kunnen achterhalen waar, maar het mannetje blijft de hele tijd op de houtmijt de wacht houden. Ze moet dus daar wel ergens verscholen zitten. Hopelijk houdt hij het vol tot aan het einde, want zo'n nest uitbroeden duurt 32 dagen. Het zou de eerste keer niet zijn dat mijnheer mandarijneend het beu wordt en daarom mevrouw mandarijneend van het nest wegjaagt. We houden jullie op de hoogte.

Andere eenden hebben we nog niet gezien. Het water in de beek staat erg laag en dan kiezen ze liever een andere plek om hun kroost op de wereld te zetten.

Vlak aan de hoofdingang van het park werden onlangs grote werken uitgevoerd aan de riolering. In overleg met de gemeente is deze ingang dan ook helemaal heraangelegd door het gemeentepersoneel. We hadden voortdurend last van putten in de oprit, door de vele vertrekkende auto's van ouders die hun kinderen komen brengen en afhalen aan de school naast het park. Dat probleem is nu opgelost en we zijn heel blij dat het zo goed afgewerkt is.

Onze naarstige begoniakweker heeft ook dit jaar weer zijn uiterste best gedaan om het park helemaal in de bloemen te kunnen zetten. Nochtans werkte het koude voorjaar met weinig zon niet erg mee. Maar alles is goed gekomen en hij mag er zeker weer fier op zijn. Dankjewel voor deze bloemenbijdrage!

De meimaand was weer de maand van de groepen die het park komen bezoeken. Het stuk parking aan de ontmoetingsruimte, dat we onlangs uitgebreid hebben, heeft al zijn nut kunnen bewijzen. De bussen kunnen er nu ongehinderd draaien en dat voorkomt onveilige toestanden bij het uitrijden van het park. We hebben in mei ook een recordgroep op bezoek gehad: 100 personen! Dat is wel het maximum dat we aankunnen. In de kapel hebben we een trede verhoogd tot het niveau van het koor, zodat het altaar naar voor kan opgeschoven worden. Zo kunnen er op het koor ook nog gemakkelijk 30 personen zitten. Op die manier konden alle mensen van die groep samen in de kapel voor de gebedsdienst.

Groepen melden meestal weken of maanden op voorhand dat ze zullen langs komen. Maar vaak ook krijgen we onverwachte groepen. En soms leidt dat tot verrassende ontmoetingen.

Zo kregen we onlangs met het mooie weer de kleuters van de school Maria Immaculata uit Malle op bezoek. Tezelfdertijd kwam ook een groep ouderen uit het RVT De Dennen uit Malle aan. Jong en oud gingen samen bidden en de kleuters hebben nadien hun mooiste liedje gezongen voor de ouderen, die hierdoor zeer ontroerd waren. Alles gebeurde heel spontaan en dat was zo mooi! Ging alles maar zo gemakkelijk en spontaan in onze samenleving ... het zit in kleine dingen!

We kregen ook bezoek van een groep blinden en slechtzienden. Dat was voor ons een bijzondere ervaring. Zien is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we er nooit bij stilstaan. Tot zo'n bezoek je ineens doet nadenken. Het waren stuk voor stuk fijne mensen, waar we deugddoende gesprekken mee hadden.

Overigens zijn alle groepen op hun manier bijzonder. Van elk bezoek dragen we wel een speciale herinnering mee. En altijd weer is er van de groepen uit die grote blijde verwondering als we na de koffie de accordeon boven halen en samen met de mensen populaire liedjes uit de oude doos zingen. Want ja, ook dat mag van God!

Zoals elk jaar zijn er ook weer 1^e communicantjes van diverse scholen op bezoek gekomen in het Mariapark. Ze krijgen allemaal een Paternoster, waar ze heel blij mee zijn. We hopen dat ze in hun verdere leven toch af en toe nog eens terug zullen denken aan hun 1^e communie.

Helaas hebben we soms ook minder goede berichten. Mogen we jullie gebed vragen voor een zeer trouwe medewerker die al een tijdje ernstig ziek is en thans palliatieve zorgen krijgt. Alvast dank!

Dat waren de parkweertjes weer - tot volgende keer!
Walter & C°

De reisgids en de bijbel

*Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,
ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimd,
de bijbel of hij pas gebonden was.*

*"Zeg", sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -
"jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt.*

*Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan."*

*Toen sprak de bijbel en hij zuchtte
even:*

*"Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
'k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,
bij mij staan er geen aankomsttijden in!"*



Een fijne en zinvolle vakantietijd voor iedereen!

v.z.w. Mariapark
Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter
Herentalsebaan 62
2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16
www.mariaparkoostmalle.be
e-mail: mariaparkoostmalle@gmail.com