

De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

Was dat even schrikken van de late winter! Bibberkoud en Nederlanders die al droomden van een Elfstedentocht.

Plantjes die de zachte winter met glans overleefd hadden en al volop begonnen uit te schieten, kregen een flinke opdoffer.

Maar de natuur herstelt zich steeds weer en in het Mariapark is het niet anders. De lente is er zichtbaar, voelbaar en vooral hoorbaar: vogeltjes fluiten volop van voor dageraad tot de nacht invalt. Fris groen duikt overal op, prille blaadjes aan de struiken, opzwellende knoppen aan de bomen.

De natuur is klaar voor het Paasfeest: Verrijzenis, herboren worden ... ook in het Mariapark!



Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

April

01/04 : Palmzondag

05/04 : Witte donderdag

06/04 : Goede vrijdag

07/04 : Stille zaterdag

08/04 : Pasen

15/04 : Beloken Pasen

28/04: H. Montfort

30/04: Maria troosteres der bedrukten

mei

01/05: H. Jozef, arbeider

10/05: H. Pater Damiaan

13/05: O.L.V. van Fatima

17/05 : Hemelvaart

22/05: H. Rita

24/05: O.L.V. Hulp der Christenen

27/05 : Pinksteren

31/05: O.L.V. Visitatie (Bezoek van Maria)



De Activiteitenkalender

Vaste gebedsmomenten

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 27 april en vrijdag 25 mei;
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament. De volgende Aanbidding is op donderdag 5 april en donderdag 3 mei.

OPGELET! Verandering gebedsuren vanaf 1 mei: rozenhoedje dagelijks om 18.30 h in plaats van 19.30 h (niet op zondag)

Van 1 mei tot 31 oktober:

We bidden samen :

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om **18.30h**: rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep H. Pater Pio om 19.00h. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 27 april en vrijdag 25 mei;
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament. De volgende Aanbidding is op donderdag 5 april en donderdag 3 mei.

Het Kinderkoor

Na de drukke kerstperiode is er enkele weken rust geweest. Maar de tijd vliegt zo snel dat het weeral oefenen geblazen is! Op het komende programma staan:



- Opluisteren van de Paasmis in het rusthuis Ter Bleeke (Herfstzon) van Oostmalle op Paaszaterdag 7 april om 13.45 h – we hopen zo een straaltje zon te kunnen brengen in het hart van de bewoners
- de opening van de Meimaand op maandag 1 mei om 19.00 h
- Mariahulde bij de zusters Clarissen in Turnhout, op maandag 28 mei (2^e Pinksterdag) om 15.00 h.

De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de -13jarigen gaat door op *zaterdag 31 maart*.

Het zomerkamp heeft dit jaar een andere bestemming: Affligem (bij Aalst). We vertrekken op *woensdag 22 augustus* en komen terug op *zondag 26 augustus*. Het kamp heeft plaats op het domein van de abdij van Affligem. Het gebouw zelf is een volledig gerenoveerd complex, met alles wat we nodig hebben om er weer een geslaagde week van te maken. De kookploeg kan dit beamen, want ze zijn al een kijkje gaan nemen. Kwestie van zeker te weten dat ze daar goed in de potten kunnen roeren!

Bedevaart naar Banneux

Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux gaat door op *zondag 1 april (Palmzondag)*. Er zijn ter plaatse palmtakjes te verkrijgen.

Opening van de Meimaand

Ter gelegenheid van de opening van de Meimaand is er een misviering in het Mariapark op *dinsdag 1 mei om 19 uur*. Bij mooi weer gaat de viering door aan de grot, bij slecht weer in de kapel.

Noveen van de Heilige Rita

De noveen van de Heilige Rita begint op *maandag 14 mei* en eindigt op *dinsdag 22 mei*.

Mariahulde bij de zusters Clarissen

Op *maandag 28 mei (2^e Pinksterdag)* is er om 15.00 h een Mariahulde bij de zusters Clarissen in Turnhout. Ons kinderkoor is door de zusters gevraagd om deze viering te komen opluisteren. Dit is een zeer mooie viering, door de jongeren verzorgd met kaarsen en bloemenhulde aan Onze-Lieve-Vrouw. De zusters nodigen iedereen uit om mee te vieren: Zusters Clarissen, Heizijde 33 te Turnhout.

Lente

Het ene is nog mooier dan het andere,
de appelboom, de perelaar
en zienderogen staan ze te veranderen,
ik sta erbij en kijk er naar.

'k Heb er geen hand voor uit hoeven te steken,
mijn hand is trouwens daarvoor véél te klein,
maar ik raak op al dit moois niet uitgekeken,
staat dit er allemaal voor ons, zou dat zo zijn?

Nu hier de witte bloesems uit de takken breken,
nu is de verre hemel even héél dichtbij
En wat ik zie, dat kan ik niet in woorden spreken,
er gaat vandaag gewoon een wonder door de wei.

Toon Hermans

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Het kinderkoor

We waren er weer om de Heilige Mis op te luisteren op 10 februari (zie hieronder) en verder zijn we alweer volop aan het repeteren voor de komende activiteiten.



1^e verschijning (11-02-1858) O.L.V. van Lourdes

Op vrijdag 10 februari herdachten we de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. Dit vierden we met een H. Mis om 19 uur in de kapel van het Mariapark. Ons kinderkoor was meer met velen paraat, ondanks dat het bitter koud was. Door die koude was de opkomst iets lager, maar de kapel zat toch goed gevuld – met veel warmte samen in gebed verenigd.

De jongerenwerking

Op zaterdag 18 februari – feest van de H. Bernadette - was er weer een jongerendag voor de min13-jarigen.

Steeds weer zijn we verbaasd hoeveel jongeren er opdagen voor onze jongerendagen. Ze kwamen aan met stralende gezichtjes, een blij weerzien na de drukke examenperiode. Het ontbrak dan ook niet aan enthousiasme en dat kon je al horen bij het inzingen van de liedjes. Daarna volgde de groepsverdeling, de bezinning en de biechtgelegenheid. En natuurlijk niet te vergeten: de geweldige groepsspellen, prachtig voorbereid door de leiding en met zonnige steun van de weergoden.

De moeders zullen het geweten hebben dat de spelen buiten konden doorgaan: menig kledijstuk was toe aan een flinke wasbeurt, evenals de dragers ervan ...

Na de afsluitende H. Mis vertrok iedereen weer huiswaarts, zeer tevreden, met een lege boterhammendoos maar het hart gevuld met blijvend voedsel. Kortom: het was een prachtige dag!

Aanrader 1: De KISI-kids

Op donderdag 23 februari zijn we in Malaise (Overijse) naar de musical "Lilli" gaan kijken, opgevoerd door de 'KISI-kids' (zingende kinderen voor God). Een echte belevenis en een bijzondere ervaring. Kerk en Leven was ook aanwezig en maakte een mooie reportage in het parochieblad van 7 maart: *In de stilte kan Jezus heel nabij zijn. Maar soms zouden we het wel willen uitroepen: „Hij leeft!” Dat deden vijftig kinderen in de musical Lilli en de ongelooflijke comeback. Ze ontmoetten elkaar in een klooster in Overijse en beleefden tijdens het eerste Vlaamse KISI-kamp het verhaal van Jezus' verrijzenis.*

www.kerkenleven.be

Gebed van de Kisi-Kids:

Hemelse Vader, U houdt van alle mensen, vooral van de kinderen! U houdt van mij! Daarvoor dank ik U. Dank U voor de KISI-familie. Laat ons U vandaag beter leren kennen. Ik wil mijn talenten (mijn zingen, mijn helpen, mijn troosten,...) voor U gebruiken. Hier ben ik, Heer. Ik wil vandaag uw blijde boodschap doorgeven. Kom, Heilige Geest, en leef in mij! Zegen alle KISI's! Lof zij U, Christus, in eeuwigheid, amen

www.kisi.nl

Aanrader 2: Pro Vita

Enkele van onze jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn onlangs naar een voordracht geweest van ProVita "Het wonder van het Leven".

Seksualiteit en relaties zijn zeer belangrijk in ons leven. Voor opvoeders is er op dit vlak een belangrijke taak weggelegd. Gezin & Leven trekt elke dag met een professioneel voorlichtingsprogramma naar scholen en verenigingen. Dit gebeurt onder de vorm van een voordracht met als titel: "Het wonder van het leven". Het is de bedoeling concrete gegevens mee te delen. Hierbij stellen zij een gezonde mentaliteit in verband met seksualiteit en de bijbehorende verantwoordelijkheid centraal.

De voordracht "Het wonder van het leven" omvat een stuk seksuele opvoeding (lichaamsveranderingen bij meisjes én jongens worden op een discrete manier besproken en verduidelijkt) en een stuk relationele opvoeding, want seksuele opvoeding kan nooit los staan van een degelijk uitgebouwde relationele opvoeding. Er is ook een video: "Het wonder van het leven" van +/- 15 minuten.

Bij het verlaten van de zaal zei één van de jongeren spontaan dat ze zo blij was dat ze – ondanks haar grote twijfels vooraf – toch was meegegaan. Spijtig dat er aan dit soort voordrachten zo weinig media-aandacht besteed wordt, onze jongeren hebben er zoveel baat bij.

www.wondervanhetleven.be

www.provita.be

75^e nieuwsbrief

Het is best een hele stapel, die 75 nieuwsbrieven ... We weten nog precies hoe we ermee begonnen zijn, aarzelend, ons afvragend of er interesse zou zijn. We wilden vooral de mensen informeren over de activiteiten van het geliefde Mariapark. En we wilden achteraf ook nog vertellen hoe die activiteiten verlopen waren. En eigenlijk wilden we ook naar buiten brengen wat de groenploeg allemaal deed om het park zo mooi te houden ... Een pakkende tekst erbij, een gebedje, een wijze spreuk, wat achtergrondinformatie, een weetje, helaas ook overlijdensberichten ... het vond allemaal zijn weg naar de nieuwsbrief. En die vindt nog steeds tweemaandelijks zijn weg naar uw brievenbus. Veel van onze abonnees zijn erbij sinds die eerste nieuwsbrief. En we blijven doorgaan, zo lang er interesse is. Op naar de 100^e !

Parkweetjes

De lentekriebels van de groendienst zijn dit jaar wat later op gang gekomen. Was het door de gemiddelde ouderdom van de medewerkers of door de donkere en koude dagen van februari die niet echt uitnodigend waren om in gang te schieten? Dat zullen we maar in het midden laten. Want ondertussen is die groendienst al heel flink aan het werk geweest en heeft het hele park al een redelijk opkuis ondergaan.



De mooie azalea's, waar we toch wel trots op waren, hebben veel geleden van deze winter. Veel azalea's hebben in het najaar, door het mooie weer, nog bloemknoppen gevormd en zijn zelfs nog gaan bloeien. Dat is hun met de vrieskoude in februari fataal geworden. Het hele azaleaperk aan O.L.Vrouw van Fatima hebben we moeten vervangen.

De eerste voorjaars snoei is ook al gebeurd. Het snoeien zelf werd uitgevoerd door een firma en onze groenploeg heeft 's anderendaags alles opgekuist en versnipperd. Daarna hebben ze 120 viooltjes geplant in het park. Een fris lentegevoel ter begroeting van de voorjaarsbezoekers!

De lentekriebels bij het dierenrijk in het park waren dit jaar al heel vroeg begonnen: eind januari was er al volop drukte overall. De vrieskoude van februari deed het even stilvallen, maar nu hebben ze het allemaal goed te pakken. Vooral de houtduiven tonen hun paringsrituelen klapwiekend in de toppen van de bomen en struiken. Merels, mezen, vinken en roodborstjes zingen hun hoogste lied om toch maar de concurrentie te vlug af te zijn. Als we straks de meimaand mogen begroeten, zal er al heel wat jong leven te bespeuren zijn.

We hebben ook spijtig nieuws: de laatste maanden verdwijnen er geregeld noveenkaarsen zonder dat ze betaald worden. Het gaat niet om af en toe één enkele kaars, van iemand die eens vergeet om te betalen, maar om grotere hoeveelheden. Mochten er mensen zijn die iets verdachts gezien hebben, laat het ons dan gerust weten. Wij doen dan de rest wel samen met de wetsdienaars. Uw tip blijft anoniem. Half maart werd er ook een lamp stukgeslagen aan de Calvarieberg achter de kapel. De beschermkap werd er eerst afgenomen en dan werd de buislamp kapot geslagen tegen de rotswand. Waarom ????

Elk jaar is diefstal en vandalisme in het park een grote verliespost en het maakt ons moedeloos. Nogmaals, alle tips zijn welkom!

En hiermee eindigen we ons lentedienews, met een extra dank aan alle lented medewerkers!
Tot volgende keer,
Walter & C°



Het Mariapark heeft voortdurend nood aan mensen die een handje willen komen toesteken



in het park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt besteden, elk uurtje is welkom... Voel je je aangesproken? Loop even langs bij Walter of bel naar: 03 / 312.22.16



Luid dan, Paasklok

Ik weet van de vreugde
als leven wordt geboren
en van de dromen
als leven kleurig open plooit

Ik weet van de angst
als leven in verwarring valt
en van de ontgoocheling
als leven wordt vermoord.

Ik weet van de moed
mensen willen leven, vechten.
Ik weet leven is op weg naar de dood

Ik hoorde van Eén, die keerde
die het wachtwoord van de dood
en het brood van bitterheid
heeft stukgebroken

En ik, ik zit hier
tussen weten en horen
hoop dat het horen
het wint op het weten.

Luid dan, Paasklok
zo luid als je kan
luid en lang tot ik je hoor.



Uit: Paasteksen – Eugeen Laridon

Zalig Paasfeest

Vanwege alle medewerkers van het Mariapark

v.z.w. Mariapark
Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter
Herentalsebaan 62
2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16
www.mariaparkoostmalle.be
e-mail: mariaparkoostmalle@gmail.com