

De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,



Kwakkelwinter, kwakkelzomer ... de natuur geeft en neemt en we hebben het te aanvaarden zoals het komt. Als de winter in december en januari nog niet geweest is, kan hij evengoed in februari nog voor de deur staan. Zelfs maart en april kunnen nog aardige verrassingen in petto hebben.

Bloeiende krokussen in januari doen ons natuurlijk nu al reikhalzend uitkijken naar de lente. Toch zullen we nog even geduld moeten oefenen. Maar het lengen van de dagen vieren we alvast met Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis op 2 februari. En op 10 februari is er in de kapel van het Mariapark de H. Mis ter ere van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. Het zou ons een waar genoegen zijn u dan weer te mogen ontmoeten.



Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

februari

02/02: O.L.V.Lichtmis - Opdracht van de Heer
11/02: O.L.V. van Lourdes
18/02: H. Bernadette
20/02: ZZ.Francisco en Jacintha (Fatima)
22/02 : Aswoensdag

maart

19/03: H. Jozef
21/03: H. Benedictus
25/03: O.L.V. Boederschap

April

We vermelden ook al de Goede Week in april :
01/04 : Palmzondag
05/04 : Witte donderdag
06/04 : Goede vrijdag
07/04 : Stille zaterdag
08/04 : Pasen

De Activiteitenkalender

Vaste gebedsmomenten

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h. De volgende bijeenkomst is op *vrijdag 24 februari* en *vrijdag 23 maart*;
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament. De volgende Aanbidding is op *donderdag 2 februari* en *donderdag 1 maart*.

Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:

We bidden samen :

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om 19.30h (van 01/05 tot 31/08) of 18.30h (van 01/09 tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep H. Pater Pio om 19.00h.
- Elke 1^e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h – Aanbidding van het Heilig Sacrament

Het Kinderkoor

Na hun schitterend optreden tijdens het kerstspel in december, oefenen ze nu voor de H Mis op 10 februari ter ere van de eerste verschijning van O.L.Vrouw te Lourdes.



De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de -13jarigen gaat door op *zaterdag 18 februari* (Feest van de H. Bernadette).

Het zomerkamp heeft dit jaar een andere bestemming: Affligem (bij Aalst). We vertrekken op *woensdag 22 augustus* en komen terug op *zondag 26 augustus*. Het kamp heeft plaats op het domein van de abdij van Affligem. Het gebouw zelf is een volledig gerenoveerd complex, met alles wat we nodig hebben om er

weer een geslaagde week van te maken. De kookploeg kan dit beamen, want ze zijn al een kijkje gaan nemen. Kwestie van zeker te weten dat ze daar goed in de potten kunnen roeren!

1^e verschijning (11-02-1858) O.L.V. van Lourdes



Op vrijdag 10 februari herdenken we de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. Dit vieren we met een H. Mis om 19 uur in de kapel van het Mariapark. Iedereen van harte welkom.

Natuurlijk wordt deze H. Mis opgeluisterd door ons kinderkoor. De H. Mis gaat dit jaar niet door op 11 februari zelf, omdat het niet haalbaar is voor de priester. Hij heeft al teveel verplichtingen in de parochie dat weekend. Uiteraard hebben we daar alle begrip voor.

Bezinningsnamiddag

Op zondag 11 maart (2^e zondag) is er een bezinningsnamiddag voorzien in de kapel van het park, om 14 uur. De bezinning wordt gegeven door pater Paul, Norbertijn van Averbode. Iedereen is van harte welkom.

Bedevaart naar Banneux

Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux gaat door op zondag 1 april (Palmzondag). Er zijn ter plaatse palmtakjes te verkrijgen.

Voor meer informatie en inschrijven kan je zoals steeds terecht bij Walter en Ursula.

Vasten

De weg van de vasten gaan, is passeren langs het smalle pad van inzet voor de medemens. Het is vechten tegen de legers van onbegrip, en de lachers en de ongenaakbaren achter je laten.

De weg van de vasten gaan, is weten dat men de woestijn door moet om zo het Land te bereiken. De weg van de vasten gaan, is gaan, stappen en wandelen, traag en bewust, veertig dagen lang.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Kerstmis in het Mariapark

Zondag 18 december was weer het hoogtepunt van het Mariapark-werkjaar: het jaarlijkse kerstspel. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren, viel het weer dit keer wel heel goed mee en daar zijn we de hemel dankbaar voor. Er zat dan ook veel meer volk in de zaal en ze waren allemaal heel enthousiast. Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf en het resultaat mocht er zijn. Een ontroerend kinderen- en volwassenenkoor, begeleid door prima muzikanten, bracht de mooiste kerstliederen. Ondertussen werd het kerstverhaal uitgebeeld door figuranten en figurantjes die hun rol héél ernstig namen. En de hoofdrol was natuurlijk weggelegd voor het kindje Jezus in de kribbe: Lotte Meyvis, een schattige baby van enkele maanden oud. Ze is het dochtertje van Carl en Evi Meyvis, die beiden ook Jozef en Maria speelden. En heel bijzonder in dit kerstverhaal: Carl lag 27 jaar geleden zelf in die kribbe. Toch wel een zeer ontroerend feit. Hij was het tweede 'echte' kindje-Jezus in ons kerstspel, dat toen nog heel bescheiden doorging in de kapel van het Mariapark. Wat vliegt de tijd toch snel!



Na de pauze was er ons traditioneel kersttoneel, waarin de duivel weer eens goed buitenspel gezet werd. Het stuk leunt – helaas - aan bij de hedendaagse moraal, waarin geldgewin en hebberigheid vaak bovenaan staan. Maar zoals het hoort was er een 'happy end'. Onze-Lieve-Vrouw haalt het van de duivel, het Goede overwint het Kwade.

Samen met alle aanwezigen werd er als afsluiter een vredelied gezongen. Menigeen pinkte een traan weg, de echte kersttijd kon beginnen...

In de kerstperiode hebben veel mensen weer een bezoek gebracht aan de kerststal in de kapel en de tentoonstelling in de ontmoetingsruimte van het Mariapark.

Vooral de stal kon weer op veel bijval rekenen. Veel mensen bleven een poosje zitten in de kapel en genoten van de rustige sfeer die er hing. Er werd samen gebeden en er werden kerstliederen gezongen. Allemaal heel sfeervol. Onze speciale dank gaat uit naar de jonge zangertjes die tot groot genoegen van de aanwezigen in de kapel kerstliedjes zongen. Engeltjes hadden het niet beter gekund

Het kinderkoor

Op 3 december kreeg het kinderkoor in volle repetitie de goede Sint op bezoek. Hij had geluk, want er waren uitzonderlijk veel kindjes op de repetitie, de kapel zat bijna vol! Zoals algemeen geweten is, waren er dat jaar geen stoute kindertjes en moesten de zwarte Pieten niemand in de zak steken. Integendeel, de kinderen kregen elk zelf een zakje – gevuld met allerlei lekkers!



Op vrijdag 23 december zijn we gaan zingen in het rusthuis Ter Bleeke (vroeger Herfstzon) in Oostmalle. Het is ondertussen traditie geworden dat we daar rond kerstmis met ons kinderkoor de heilige mis opluisteren. Helaas was het die vrijdag nog geen vrije dag in de lagere school, zodat de meeste van onze kinderen er niet bij waren. Dat werd echter ruimschoots goedge maakt door de moeders en de tieners van het koor, die talrijk aanwezig waren. De bewoners van het rusthuis waren heel blij met onze bijdrage om er een feestelijke viering van te maken. De hartelijke kerstwens op het einde van de viering gaf wederzijdse warmte voor ieders hart.

Dank u God!

Ik dank U, God, voor alles wat ik van anderen mag ontvangen, voor de mensen die met mij verbonden zijn en die trouw zijn in hun zorg en liefde, die mijn verdriet delen en die mij laten delen in hun geluk.

Ik dank U, God, voor allen die in stilte aan mij denken, voor hen die attent zijn in de kleinste dingen van alledag, voor mensen die kunnen troosten met een hart vol barmhartigheid en verzoening.

Ik dank U, God, voor allen die mij kunnen bezielen, mensen die een bevrijdend woord spreken, mensen die kunnen luisteren, die zomaar nabij zijn, mensen die mij rust kunnen geven.



Ik dank U, God, voor mensen voor wie ik iets mag betekenen, mensen die mijn vriendschap durven ontvangen, mensen die op mij kunnen wachten, die mij kansen blijven geven, mensen die kunnen vergeven.

Ik dank U, God!

Parkweetjes

Oef ... de kerstperiode is voorbij! Vooreerst een grote dank aan onze medewerkers voor de opbouw van alles voor het kerstspel. De routine zit er bij de meesten al goed in, alles verliep volgens plan en we waren vroeger klaar dan anders. Het goede weer was natuurlijk ook een meevaller, want de twee vorige jaren moesten we door de sneeuw ploeteren en ons proberen recht houden op de ijsplekken! Het kerstspel zelf was – naar onze bescheiden mening – uitstekend. Er was veel meer volk dan de voorgaande jaren. Het deed deugd om te zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden. Alle lof voor de vele jonge mensen die zich mee ingezet hebben. Ook het afbreken van het podium en het opruimen van de zaal verliep vlotter dan anders en ook daarmee waren we veel vroeger klaar.

Op maandag hebben we dan alles nagezien en terug goed opgeborgen tot de volgende kerstmis – die er alweer sneller zal zijn dan we denken!

Het onderhoud van het park was in de kerstperiode ook niet zo'n groot probleem als

74e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Februari-maart 2012

vorig jaar. Geen gladde paden, geen sneeuw die moest geruimd worden ... enkel de stevige wind zorgde voor wat opruimwerk. Al bij al zijn we uitermate tevreden met de afgelopen kerstperiode. En zoals steeds: onze grote dank voor alle vrijwilligers!

In januari hebben we het park nog eens een grote opkuisbeurt gegeven, maar nu heerst er vredige winterse rust. Nu ja ... winter kun je het nauwelijks noemen. Tenzij februari nog eens een tandje bij steekt, kunnen we eerder van een zeer



vroege lente spreken. De dieren in het park zijn duidelijk het noorden kwijt. Mezen en merels oefenen al volop in het zingen, in de hoop van een partner te verleiden. In de beek zijn de eenden ook al gekoppeld. Het vrouwtje-mandarijneendje van vorig jaar is terug, maar haar mannetje is er niet meer bij. En verder zijn er heel veel houtduiven en kauwen.



Tot zover het karige nieuws van de groenploeg. Tot volgende keer,
Walter & C°

Het Mariapark heeft voortdurend nood aan mensen die een handje willen komen toesteken in het park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt besteden, elk uurtje is welkom... Voel je je aangesproken? Loop even langs bij Walter



of bel naar: 03 / 312.22.16



Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen zoals ik het voel dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt; omdat God niets terugzegt en hij geen adviezen geeft, of probeert de dingen voor je te regelen. Hij luistert alleen en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.

Dus als je blijft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter
Herentalsebaan 62
2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16
www.mariaparkoostmalle.be
e-mail: mariaparkoostmalle@gmail.com

