

70e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Juni-juli 2011

De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

Wat een schitterende lente hebben we gekregen! Een cadeautje voor iedereen. Het record aantal uren zonnenschijn werd verbroken. De lente van 2011 schrijft geschiedenis. De mensen lopen blij gezind, er is veel meer onderling contact want we vertoeven veel meer buiten. Iedereen heeft wel wat te doen in zijn (voor)tuintje, of de stoep vegen, de was buitenhangen ... er is daar altijd wel iets te doen als de zon schijnt. 's Avonds lang buiten zitten, genietend van het gezang van de vogels en van een glaasje wijn. Meer moet dat niet zijn! Waarom zouden we verre reizen ondernemen als hier de zon schijnt en het leven nog zo slecht niet is?



En het Mariapark - dat geniet mee van de lente! De azalea's hebben meer dan ooit uitbundig gebloeid.

De rododendrons volgden hen al snel op. En wat de

komende twee maanden aan moois te bieden hebben in het park, dat moeten jullie maar zelf eens komen uitzoeken. Altijd en zoals steeds: van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

juni

02/06: O.H. Hemelvaart

10/06: Z. Priester Poppe

12/06: Pinksteren

13/06: H. Antonius van Padua.

27/06: O.L.V. van Altijddurende Bijstand.

juli

06/07: H. Maria Goretti.

11/07: H. Benedictus

16/07: O.L.V. van de berg Karmel.

26/07: H. Joachim en H. Anna

De Activiteitenkalender

Gebedsstonden

Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:

We bidden samen in de kapel of bij mooi weer aan de grot:

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om 19.30h (van 01/05 tot 31/08) of 18.30h (van 01/09 tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.
- elke 4^e vrijdag van de maand, gebedsgroep Pater Pio om 19.00 h. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 24 juni en vrijdag 22 juli.

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h.

Noveen van de H. Antonius van Padua.

Deze noveen begint op *zondag 5 juni* en eindigt op *maandag 13 juni*.

Noveen van O.L.V. van Altijddurende Bijstand.

Deze noveen begint op *zondag 19 juni* en eindigt op *maandag 27 juni*.

Pinksternoveen.

Deze noveen begint op *zaterdag 4 juni* en eindigt op *zondag 12 juni*.

2^{de} Benelux congres van de Pater Pio Gebedsgroepen

Op *donderdag 9 juni* is er een ontmoetingsdag van alle Pater Pio gebedsgroepen en vrienden van Pater Pio uit de Benelux, in Scherpenheuvel.



Het programma is als volgt:

09.30h Ontmoeting in de Mariahal 'Ode aan Maria'

11.00h Plechtige Eucharistieviering.

Voorganger: Mgr. Castoro

15.30h Eucharistische Aanbidding

Het Kinderkoor

Ons kinderkoor (of jongerenkoor...?) werd gevraagd door de Zusters Clarissen uit Turnhout om op *maandag 13 juni* (tweede Pinksterdag) de Plechtige Eucharistieviering met Mariahulde te komen opluisteren. Natuurlijk gaan we

70e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Juni-juli 2011

daar met veel genoeg op in. We zullen daar onze beste beentjes (keeltjes?) naar voor zetten! De zusters nodigen ook iedereen uit om deze namiddag bij te wonen. De Heilige Mis begint om 15 uur en het adres is: Heizijde 33 te 2300 Turnhout. En uiteraard beginnen we weer te repeteren voor onze eigen Mariahulde op *maandag 15 augustus*.

De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de min13-jarigen staat gepland op *zaterdag 2 juli*.

Het zomerkamp gaat door in Beauraing van *donderdag 25 augustus tot zondag 28 augustus*. Het kamp is een dag korter dan vorige jaren, omdat de leiding naar de wereld-jongerendagen gaat in Madrid (16 tot 21 augustus) en ze anders maar één dag zouden hebben om zich klaar te maken voor het Zomerkamp. Maar een dag minder betekent niet dat het kamp daaronder zal lijden, de leiding gaat er met evenveel enthousiasme tegenaan als andere jaren!

Kaarskensprocessie

Nu al noteren: op *maandag 15 augustus* is er om halfacht 's avonds Mariahulde en Kaarskensprocessie in het Mariapark.

Voordracht door Pater Jan Meeus

Pater Jan Meeus geeft op 9 oktober opnieuw een voordracht in het Mariapark. Dus eveneens nu al noteren in de agenda!

Het wonder van een vogeltje

*Ik zag een kind met een vogeltje
dat uit het nest gevallen was,
beide handjes beschuttend
rond het warme dons
en het hevig kloppend hartje.*

*Vandaag nog jij en morgen ik ...
Zo zijn we beurt om beurt
de kleine vogel die niet meer kan
in de drukke wereld van vandaag.
Zo zijn we beurt om beurt
het kind dat met beide handen
het zwakke leven wil beschutten
als een broze schat.*

*Ik zag een kind.
Het hield een vogeltje
heel teder aan z'n hart
en keek met andere ogen
naar de hemel en de aarde.*

*En ik dacht:
wat een wonder
dat een kleine vogel
een mensenkind veranderen kan.*

Manu Verhulst

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Bedevaart naar Banneux



Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux ging door op *zondag 17 april (Palmzondag)*.

Het was met een volle bus stralende gezichten dat we 's morgens vroeg bij prachtig weer richting Banneux vertrokken. In de voormiddag was er een rondleiding, gevolgd door de plechtige Eucharistieviering. In de namiddag hebben we de kruisweg gebeden en daarna was er nog de aanbidding van het Heilig Sacrament. We hebben dus volop onze batterijen kunnen opladen bij onze Hemelse Moeder. Zo keerden we weer huiswaarts, gelauwerd door deze mooie zinvolle dag.

Kerk in Nood: bezoek aan het Mariapark

Op *woensdag 27 april* nodigde "Kerk in Nood-Oostpriesterhulp" (Spekpater) iedereen uit voor een bezoek aan het Mariapark van Oostmalle.

Het was een zeer mooie en leerzame uiteenzetting over het werk van Kerk in Nood. Van overal waren mensen opgedaagd om te komen luisteren. Voor verschillende van hen was het hun eerste bezoek aan het Mariapark en ze waren verrast en verwonderd dat het zo mooi was. Samen met een overvolle kapel sloten we deze dag af met een Heilige Mis.

70e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Juni-juli 2011

Opening van de Meimaand

Ter gelegenheid van de opening van de Meimaand was er een misviering in het Mariapark op vrijdag 29 april om 19 uur.

Heel de dag beloofde het goed weer te zijn, zodat de viering aan de grot zou kunnen doorgaan. Helaas vonden de weergoden dat er dringend nood was aan water... tegen het uur dat de mensen aankwamen regende het pijpenstelen, echt een kleine wolkbreuk.

Niettegenstaande dat was ons zangkoor toch voltallig en de kapel goed gevuld, zodat alles weer heel mooi was. Dank aan iedereen voor de grote inzet, het was een heel mooie viering.

Jongerenkoor

Op Paaszaterdag zijn we de Paasviering gaan opluisteren in het gloednieuwe Woon- en Zorgcentrum "Ter Bleeke", nieuwe naam van het vorige rusthuis "Herfstzon". Vele zangers waren opgekomen, ondanks de drukke paasdagen. Dankjewel voor de inzet! De bewoners genoten volop van onze jongeren, die na de Eucharistieviering iedereen een dikke knuffel gaven met een welgemeende paaswens recht uit het hart.



De Jongerenwerking

Er was een jongerendag op 30 april. Het verslag:

De grote vreugde om de paasvakantie en om de Verrijzenis op het feest van Pasen zijn nog aan het nazinderen als de kinderen aankomen voor de jongerendag op 30 april in het Mariapark. De hele dag laat zich nog het best vatten in het spreekwoord "klein maar fijn". Klein omdat de groep wat minder groot is dan gewoonlijk. Maar dat heeft geen invloed op de sfeer want die blijft de heel dag uiterst fijn! Uiteraard zit het prachtige voorjaarsweer - je zou bijna zeggen zomerweer - er zeker voor iets tussen.

"Of we naar 't bos gaan?" vraagt één van de kinderen 's ochtends breed lachend nog voor hij goed en wel uit de auto is gestapt. Natuurlijk is er een bosspel voorzien, maar dat is voor later. Eerst is er tijd voor het serieuzere werk. De kinderen worden in kleinere groepjes opgedeeld en de catechese kan van start gaan. Iedereen luistert aandachtig terwijl wordt

verteld hoe we dagelijks de H. Maagd Maria centraal kunnen stellen in de maand mei, die toch de Mariamaand is. Een tijdje later zijn de geesten wel gevuld maar zijn de magen aan het knorren: tijd voor het tien-uurtje. En ook tijd voor de biecht. Net na de catechese hebben de kinderen tijd gehad om zich voor te bereiden zodat ze nu klaar zijn om het sacrament van de biecht te ontvangen. Terwijl het ene groepje zich op het gras uitleeft met een balspel is de andere groep in de kapel. En zo wisselen zij elkaar af.

De voormiddag is weer voorbijgevlogen en de picknick die we meebrachten smaakt geweldig zo buiten in het zonnetje. Niet veel later is iedereen er weer klaar voor. Want ja, nu gaan we echt naar het bos. Het doel van het spel bestaat erin als eerste in de hemel te geraken door kaartjes te verzamelen en de dobbelstenen te werpen. De kinderen lopen dan ook werkelijk zo hard als ze kunnen want wie wil er nu niet in de hemel komen? Maar hard lopen betekent veel dorst op het einde, zodat het meegebrachte water heel welkom is. Intussen zijn de ouders al toegekomen om samen met ons de H. Mis bij te wonen in de kapel van het Mariapark: de mooie traditionele afsluiter van de jongerendag.

Zonder meer was het een prachtige dag geweest met uiterst mooi weer en heel brave kinderen. Dat spreekt vanzelf, want waarschijnlijk willen ze niet enkel door het bosspel in de hemel geraken maar ook echt hun hemel verdienen!

PARKWEETJES

Vele groepen hebben het Mariapark bezocht in de maand mei. Elk bezoek op zich was al bijzonder. Maar eentje was toch wel uitzonderlijk: een kranige negentigjarige man heeft in het verzorgingstehuis, waar hij samen met zijn vrouw verblijft, een seniorenzangkoor opgericht. Het koor bestaat nu vier maanden en ze hadden een uitstap geregeld naar het Mariapark. Natuurlijk lieten ze horen wat ze konden en het was heel aangrijpend om hem daar als fiere negentigjarige dirigent te zien staan voor zijn groepje al even fiere zeventigplussers. Wat een prachtig initiatief om zo de mensen bij elkaar te brengen en uit hun isolement te halen! Volgende keer zal het koortje zeker al verdubbeld zijn in aantal

70e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Juni-juli 2011

leden. Zoiets werkt zeker aanstekelijk. Proficiat!

De kindjes die hun eerste communie gedaan hebben zijn – zoals elk jaar – ook in het Mariapark komen danken voor deze toch heel bijzondere dag in hun leven. Als aandenken kregen ze een Paternoster. Hun oogjes straalden van blijdschap want met een beetje uitleg erbij begrepen ze ook de waarde ervan. Moge zo Jezus en Maria in die kleine attentie hen nabij zijn als het al eens moeilijk is in hun verdere leven. Onze welgemeende proficiat aan hen allen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld over het nieuwe tabernakel in de Kapel. Nu is het geplaatst op het altaar tegen de buitenmuur, onder Onze Lieve Vrouw. Het is een prachtstuk van binnen en van buiten. Het staat er letterlijk te schitteren, een echte meerwaarde aan de kapel. We zijn er heel blij mee en het is de moeite waard om langs te komen.

De tent voor de ontmoetingsruimte heeft ook haar dienst weeral bewezen in de voorbije meimaand. We hadden zoveel bezoekers dat de ontmoetingsruimte alleen niet iedereen kon herbergen. De tent is dan ook een welkome uitbreiding.

De grote kuis in het park is vlotjes verlopen. We hebben daarbij de verharding rond de ontmoetingsruimte en die van de paden grondig onder handen genomen. Verder is de kruisweg helemaal afgespoten en de onderstellen van de banken aan de grot werden herschilderd. De bloembakken zijn van de zolder gehaald en terug gevuld met begonia's. Kortom: heel het park steekt terug in een lente- of zelfs al zomerkleedje!

Het prachtige voorjaar heeft een lelijke keerzijde van de medaille: door de droogte moeten we nu al alle dagen de bloemen begieten. De nieuwe aanplanting achter Pater Pio heeft zwaar te lijden en ook enkele grondbedekkers blijken niet opgewassen tegen het ontbreken van hemelwater.

Aan de ontmoetingsruimte hebben we een Amerikaanse eik moeten laten afzagen omdat er geen leven meer in zat en hij een gevaar begon te worden bij hevige wind. De boom heeft het moeten opgeven nadat hij helemaal 'gewurgd' was door klimop, het zat er omheen gegroeid als een harnas.

We gaan iets veranderen aan de ramen van de kapel. We kunnen de vaste ruiten niet reinigen langs buiten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het gelaagde voorzetglas moet herplaatst worden in een fijn kader dat we kunnen verwijderen om de ramen te reinigen. Deze werken zouden uitgevoerd worden in juni.

Monumentenwacht is de kapel komen controleren op eventuele gebreken. Het viel allemaal best mee, behalve het steeds terugkerende vochtprobleem aan de zuidwestkant. Dat is de achterkant van de kapel. Verder is er het probleem van het hemelwater achter de obiits en de aanhechting van de Calvarieberg. We hadden gehoopt dat zij ons een degelijke oplossing aan de hand konden doen, maar dat is helaas niet. We zullen weer 'ons plan' moeten trekken. We houden jullie zeker op de hoogte.

Van het dierenrijk wat nieuws: veel van onze kleine zangvogels hebben hun jongen niet kunnen laten uitvliegen, omdat zij werden geroofd door eksters en kraaien zodra de kleintjes uit het ei gekomen waren. Op een paar dagen waren alle nesten leeggeroofd. Eksters en kraaien zijn echte roofvogels!

Van de eendenbende geen nieuws meer, de waterloop in het park staat reeds weken droog.

De snoeiperiode is aangebroken. Aan de ingang, aan Pater Pio en aan Moeder Theresa zijn we al bezig geweest. In juni krijgt de rest ook zijn beurt.

Met deze wil ik onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet alweer dit jaar. Voor het plaatsen van de tent, de opkuis van het park, het inwerken van het tabernakel, het

70e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Juni-juli 2011

snoeien, het kweken van begonia's en voor zoveel andere zaken: dank!
Mag ik nogmaals gebed vragen voor onze zieke medewerkers.
Nog beste groeten en al een goed verlof gewenst van de groenploeg!
Tot volgende keer,
Walter & C°

Het Mariapark heeft voortdurend nood aan mensen die een handje willen komen toesteken in het park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt besteden, elk uurtje is welkom... Voel je je aangesproken? Loop even langs bij Walter of bel naar: 03 / 312.22.16

Vakantie

*Stop met het werk, stop met de zorgen,
stop met de slaafse doordeweekse sleur,
stop met de haast en het hollen.*

Leg alles stil:

*machines, muizenissen, onmin,
verdeeldheid, jaloezie en achterdocht.
Word stil in jezelf.*

Ouders maken weer tijd voor hun kinderen.

Kinderen krijgen tijd om te spelen.

*Mensen worden nomaden,
op zoek naar nieuwe dingen.*

*Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen, zichzelf,
een stukje natuur, de hemel op aarde,
weldoende rust, het verloren paradijs,*

ja, misschien ook God...

Abdij Berne

Onze zomerwens

We wensen aan alle studenten de kracht en het uithoudingsvermogen, nodig om de examentijd met goed resultaat door te komen.

We wensen aan iedereen een deugddoende vakantie waarbij alle batterijen opnieuw opgeladen worden.