

68e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Februari-maart 2011

De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

't is weer voorbij die mooie kersttijd ...

Zowat iedereen hoopt op een witte kerst, tot het zover is! Wat een ellende met die sneeuw, buitenkomen was zowat vragen om ongelukken. En ineens weet je dan weer dat een witte kerst alleen maar mooi is op wenskaarten, in romantische kerstfilms op tv maar niet als je erdoor moet ploeteren en glijden. Witte kerstdromen blijven maar beter dromen. Dat hebben we dus geweten in het Mariapark. Meer daarover in de parkweetjes wat verder in dit nummer.



Maar ondertussen ruiken we alweer de lente, want deze nieuwsbrief is voor de maanden februari en maart. We beginnen met Maria Lichtmis, waarbij we al een sprankeltje hoop op langere en vooral lichtere dagen

krijgen. De eerste sneeuwklonksjes komen parmantig boven piepen en krijgen algauw concurrentie van de bonte krokusjes. Laat de lente maar komen, we zijn er al helemaal klaar voor!

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

februari

02/02: O.L.V. Lichtmis-Opracht van de Heer
11/02: O.L.V. van Lourdes
18/02: H. Bernadette
20/02: ZZ. Francisco en Jacintha (Fatima)

maart

09/03: Aswoensdag
19/03: H. Jozef
21/03: H. Benedictus
25/03: O.L.V. Boodschap

April

We vermelden hierbij al de Goede Week in april :

21/04 : Witte donderdag
22/04 : Goede vrijdag
23/04 : Stille zaterdag
24/04 : Pasen

De Activiteitenkalender

Gebedsstonden

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h:
- De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op *vrijdag 25/02 en vrijdag 25/03*.

Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:

We bidden samen in de kapel of bij mooi weer aan de grot:

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om 19.30h (van 01/05 tot 31/08) of 18.30h (van 01/09 tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.
- elke 4^e vrijdag van de maand, gebedsgroep Pater Pio om 19.00 h. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op *vrijdag 25/02 en vrijdag 25/03*

Gebedsmomenten
met de Heilige Pater Pio
in 2011
om 19 uur in de kapel van het Mariapark



4^e vrijdag van de maand :

28 januari	22 juli
25 februari	26 augustus
25 maart	23 september
22 april	28 oktober
27 mei	25 november
24 juni	niet in december

11 februari O.L.V. van Lourdes



Op vrijdag 11 februari herdenken we de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. Dit vieren we met een H. Mis om 19 uur in de kapel van het Mariapark. Iedereen van harte welkom. Natuurlijk wordt deze H. Mis opgeluisterd door ons kinderkoor.

Mariale Bezinningsnamiddag

Op zondag 6 maart is er opnieuw een Mariale bezinningsnamiddag, geleid door E.P. Jan Meeus, Montfortaan. De vorige bezinning in oktober was een groot succes en we zijn ervan overtuigd dat ook deze namiddag u zeker kan boeien en verrijken. Het thema van deze bezinning is "Met Maria LEVEN in de woestijn van deze tijd".

Dit gaat door in de kapel van het Mariapark, en we starten om 14 uur stipt. Het programma ziet eruit als volgt:

Rozenhoedje

Bezinning

Aanbidding van het H. Sacrament.

Iedereen van harte welkom!

Het Kinderkoor

Het kinderkoor repeteert alweer voor de H. Mis in de kapel op vrijdag 11 februari (zie hoger)

De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de min13-jarigen staat gepland op zaterdag 12 maart.

Het zomerkamp zal weer doorgaan in Beauraing eind augustus. De precieze datum is nog niet bekend, maar dat kunnen we vast wel doorgeven in de volgende nieuwsbrief.

Bedevaart naar Banneux

Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux gaat door op zondag 17 april (Palmzondag).

Voor meer informatie en inschrijven kan je zoals steeds terecht bij Walter en Ursula.

Kerk in Nood: bezoek aan het Mariapark

Op woensdag 27 april nodigt "Kerk in Nood-Oostpriesterhulp" (Spekpater) iedereen uit voor een bezoek aan het Mariapark van Oostmalle.

Programma:

14.00 h: Verwelkoming

14.30 h: Rondleiding in het Mariapark

16.00 h: Projectinfo van Kerk in Nood

17.00 h: Eucharistieviering.

Voor meer info en inschrijving:

Tel. 016/39.50.50

Mail: info@kerkinnood.be

Website: www.kerkinnood.be



VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Kinderkoor

Begin december kregen we hoog bezoek bij de repetitie: De Heilige Sint is langs geweest met zijn twee knechten. Voor de allerkleinsten was het wel heel spannend. Maar de Sint had geen stoute kindjes in zijn gouden boek staan dit jaar en zelfs de aanwezige mama's kregen allerlei lekkers van hem. We hebben hem heel erg bedankt voor de snoepjes en hopelijk is het tot volgend jaar!

En het mag gezegd worden: wat hebben ze het weer prachtig gedaan tijdens het kerstspel op zondag 19 december! Het is altijd weer een grote vreugde om zoveel blije kinderen te zien die zich inzetten om het kerstgebeuren zijn ware betekenis te geven, om het kerstverhaal te laten herleven in de harten van iedereen. Onze dank gaat ook uit naar de bereidwillige ouders die zich met veel overtuiging inzetten: zonder hen was dit niet mogelijk.

Dat geldt ook voor tweede Kerstdag: dan heeft ons kinderkoor de H. Mis opgeluisterd in het nieuwe rusthuis van Oostmalle. Het nieuwe rusthuis kreeg ook een nieuwe naam: Ter Bleeke. Het is even wennen, want we waren zoveel jaren te gast in het oude rusthuis 'Herfstzon', dat het voor ons een begrip geworden was. Maar de inzet was er niet minder om. De bewoners genoten van de vrolijke kindergezichten die de kerstliederen zongen uit volle borst. Nadien deelden de kinderen gul dikke knuffels uit aan de bewoners die er zichtbaar blij mee waren. Een geweldig kerstgeschenk voor jong en oud!

Kerstspel op 19 december 2010

Vele handen maken licht werk, dat hebben we ook dit jaar mogen ervaren. Alles liep weer heel erg vlot ... behalve het weer. Maar daar hebben we elders in deze nieuwsbrief al genoeg over geklaagd ☺.

Het kerstspel zelf was – volgens de toeschouwers – prachtig en ook het toneelstuk “de scharesliep komt eraan!” – in een lichtjes aangepaste versie tegenover vorig jaar – werd door iedereen zeer gewaardeerd. Zowel klein als groot hebben het prachtig gedaan. Proficiat aan iedereen, maar vooral dankjewel voor de enorme inzet en de geweldige samenwerking!



DOORDENKERTJE

*Altijd draait de wereld door.
We hebben geleerd te vergeten:
al vallen zeven bergen om
al barst er weer een nieuwe bom.
Maar om zes uur gaan we eten.*

(Toon Hermans)

PARKWEETJES

Kerstmis in het park

Een witte kerst ... dat staat prachtig op de vele mooie kaarten die verstuurd worden met zalige Kerst- en gelukkige Nieuwjaarswensen. Maar als je zes maanden bezig geweest bent met de voorbereidingen voor Kerstmis in het Mariapark en je krijgt een heruitgave van de sneeuwellige van het vorige jaar (toen zei men: “zulke winter krijg je bij ons maar één keer in de twintig jaar” of “de opwarming van de aarde”, ...), dan is alle charme van dat wit gedoe echt niet besteed aan de medewerkers van het Mariapark! Zoveel dagen verse sneeuw ruimen, zout en zand strooien en niet eens weten of het nu wel of niet verstandig is om het kerstspel te laten doorgaan.

Bang zijn voor ongelukken, ploeteren door de sneeuw, ijskoude handen en voeten, smeltende smurrie overal die 's nachts weer bevriest tot verraderlijke ijsplekken 's anderendaags. De parkwegen veilig houden voor de bezoekers en blij zijn met hen die er toch durven doorkomen. Maar vooral: heel erg vermoeid zijn van het vele werk dat er bovenop komt door de weersellende.

En toch ... we hebben het weer doodgraag gedaan: voor de enkeling die er ondanks de koude toch te voet doorkwam, voor de chauffeurs die het waagden om met hun auto de baan op te gaan om de kerststal te komen bekijken, voor de groepen die met de bus kwamen en blij waren dat ze zich wat langer konden opwarmen in de ontmoetingsruimte. Maar vooral omdat Kerstmis zonder kerststal in de kapel, zonder kerstspel in de feestzaal van het atheneum, zonder kerststallententoonstelling in de ontmoetingsruimte, voor veel mensen niet echt Kerstmis zou zijn....

Ondertussen is alles weer opgeruimd, netjes opgeborgen, alles op zijn vaste plek, na gecontroleerd, opgekuist en eventueel hersteld te zijn. Zo kunnen we op het einde van dit jaar met nieuwe moed en proper materiaal terug beginnen. Dank aan alle medewerkers voor hun inzet!

Nu geniet iedereen even van een welverdiende rust. Zelfs het park rust vredig in de winterslaap van de natuur. Straks begint het allemaal weer, als de natuur ontwaakt en de dagen zichtbaar langer worden. De cyclus van de natuur, de cyclus van het leven ...

68e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

Februari-maart 2011

Winter in het park

Daags voor de eerste sneeuwval hadden we het park nog een laatste onderhoudsbeurt gegeven. Gelukkig maar, want voor de rest van de maand december zal alles wit... We hebben net als vorig jaar een kleine bulldozer laten komen om de paden te ruimen. En daarna veel zakken rijnzand uitgestrooid om alles begaanbaar te houden voor de bezoekers van het park. We hopen nu dat dit de enige winterprik geweest is, maar vrezen dat er nog wel eens een tweede zou kunnen bijkomen. Februari kan nog heel wat koude met zich meebrengen!

Nu de rust in het park is weergekeerd, valt er ook weinig te vertellen in deze parkweertjes. Er beweegt weinig, de natuur slaapt en er laten zich amper dieren zien. Een koppeltje mandarijneendjes is al eens komen kijken of er een geschikte nestplaats zou kunnen zijn in de beek, voor in het voorjaar. Kwestie van tijdig de juiste huisvesting te vinden en de anderen voor te zijn. De mezen zie je sinds kort af en toe de aanwezige vogelhuisjes verkennen. Ook zij denken wellicht al aan de nakende lente en het kroost dat ze straks weer groot zullen brengen. Toen het zo koud was hebben we amper vogeltjes gezien. Wellicht trekken ze dan naar de tuinen van de omliggende huizen, in de hoop dat daar wat te pikken valt.



In de volgende nieuwsbrief kunnen we wellicht weer wat meer vertellen, maar nu genieten we van onze welverdiende rust. Want het geloof het of niet, de reserveringen voor groepen die in de maand mei willen langskomen, lopen al volop binnen... en we zitten nu al te broeden op het kerstspel van kerstmis 2011. Echt ophouden doet het werk hier nooit... en dat doet deugd, want het betekent dat er voor veel mensen nood is aan een plek zoals het Mariapark van Oostmalle.

Tot volgende keer,
Walter & C°



Het Mariapark heeft voortdurend nood aan mensen die een handje willen komen toesteken in het park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt besteden, elk uurtje is welkom... Voel je je aangesproken? Loop even langs bij Walter of bel naar: 03 / 312.22.16

Aswoensdag

"Gij zijt gekomen uit as
en tot as zult ge wederkeren"

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

Vasten is niet alleen een frietje minder eten of eens voor de tv zitten zonder chips.

Vasten is ook nadenken over je eigen plaats in de wereld en ontdekken hoe belangrijk andere mensen daar in zijn.

Dan kan je ook meer oog krijgen voor de anderen en hen centraal zetten in je leven.

Dan kan je misschien ook wel spreken van verrijzen.



v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter

Herentalsebaan 62

2390 Oostmalle

tel. 03/312.22.16

www.mariaparkoostmalle.be

e-mail: mariaparkoostmalle@gmail.com