

66e NIEUWSBRIEF van het MARIAPARK

oktober-november 2010

DE REDACTIE

Beste Nieuwsbrieflezer,

Het is een cliché maar het blijft kloppen: wat vliegt de tijd snel! De herfsteditie van de nieuwsbrief al moeten maken, terwijl het nog maar pas lente is geweest. Of komt het omdat we toch niet echt trots mogen zijn op de Belgische zomer van 2010? En gezien we hier al volop bezig zijn met de voorbereidingen voor Kerstmis, is bij ons dat zomergevoel al heel ver weg. Maar niet getreurd, we houden van ritselende bladeren onder onze voeten bij mistige herfstwandelingen en het Mariapark is ook in de herfst de plek om te vertoeven.

Van harte
welkom dus,
zoals altijd!

Met vriendelijke
groeten,
De Redactie



FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

01/10: H. Theresia van Lisieux
02/10: H. Engelbewaarders
04/10: H. Franciscus van Assisi
07/10: O.L.Vrouw van de Rozenkrans
15/10: H. Theresia van Avilla
16/10: H. Gerardus Majella
16/10: H. Margareta-Maria Alacoque
21/10: H. Ursula
28/10: HH. Simon en Judas Taddeüs

01/11: Allerheiligen
02/11: Allerzielen
03/11: H. Hubertus
17/11: H. Elisabeth v. Hongarije
26/11: H. Johannes Berchmans

27/11: O.L.V. van de Wonderdadige Medaille

28/11: H. Catharina Labouré

28/11: Eerste zondag van de Advent

DE ACTIVITEITENKALENDER

Gebedsstonden

Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:
We bidden samen in de kapel of bij mooi weer aan de grot:

- elke zondag om 14.00h: kruisweg en rozenhoedje
- elke dag, behalve op zondag, om 19.30h (van 01/05 tot 31/08) of 18.30h (van 01/09 tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag tevens kruisweg.
- elke 4^e vrijdag van de maand, gebedsgroep Pater Pio om 19.00 h. De eerstvolgende bijeenkomst is op *vrijdag 22/10 en vrijdag 26/11. Er is geen bijeenkomst in december!*

Van 1 november tot 30 april:

We bidden samen in de kapel:

- Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
- Elke 4^e vrijdag van de maand gebedsgroep Pater Pio om 19.00h:
- De eerstvolgende bijeenkomst is op *vrijdag 22/10 en vrijdag 26/11. Er is geen bijeenkomst in december!*

Noveen van de Heilige Gerardus

Deze noveen begint op *vrijdag 8 oktober* en eindigt op *zaterdag 16 oktober*.

Mariale Bezinningsnamiddag

NIEUWSBRIEF MARIAPARK

Op *zondag 10 oktober* is er in de kapel van het Mariapark een Mariale bezinningsnamiddag.

E.P. Jan Meeus (Montfortaan) leidt deze bezinning rond het thema "Maria, moeder van de kerk". Start om 14 uur, gratis deelname.

Het programma bestaat uit:

- Rozenhoedje
- Bezinning
- Aanbedding van het H.Sacrament

Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Walter en Ursula.

Noveen van de Heilige Tadeus

Deze noveen begint op *woensdag 20 oktober* en eindigt op *donderdag 28 oktober*.

Wandeling KWB

Op *zondag 31 oktober* organiseert KWB Provinciaal een grote wandeldag, waarbij ook het Mariapark van Oostmalle bezocht wordt. We verwachten 500 à 600 wandelaars in het park!

Het Kinderkoor

Na enkele weken rust en vakantie begint ons kinderkoor stilletjes aan reeds te denken aan de repetities voor het kerstspel op *zondag 19 december*.

De Jongerenwerking

De volgende jongerendag voor de min13-jarigen staat gepland op: *zaterdag 13 november*.

Het genade-uur

Op *woensdag 8 december*, de feestdag van O.L.Vrouw Onbevleete Ontvangenis, bidden we samen de rozenkrans in de kapel van het

Mariapark, tijdens het Genade-Uur van 12.00 h tot 13.15 h. Iedereen is welkom! In Lourdes, Fatima, Banneux en zovele andere plaatsen, vraagt Maria om gebed voor bekering en vrede.

Kerstspel.

Velen vragen ons nu al wanneer het kerstspel doorgaat. Dus hier al goed op tijd de aankondiging van ons jaarlijks kerstspel: *zondag 19 december om 14 uur* in de refter van het Koninklijk Atheneum naast het Mariapark.

Parijs, Rue du Bac

Dit jaar hebben we besloten om geen bedevaart meer te organiseren naar de Rue du Bac in Parijs. De reden daartoe ligt deels in de dalende belangstelling, deels in het feit dat het voor velen onder ons een erg vermoeiende dag is, maar vooral omdat de prijs per persoon veel te hoog wordt.

We zijn dankbaar voor de 24 keer dat we konden gaan en zeker ook dank aan allen die zijn mee geweest, ook onze Nederlandse vrienden.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Kaarskensprocessie

Op *zondag 15 augustus* was er 's avonds om 19.30h Mariahulde met aansluitend de Kaarskensprocessie.

Tenminste dat was toch de bedoeling. Maar een on-zomers weertje zorgde ervoor dat de mis vooreerst al moest doorgaan in de kapel en dat nadien ook de kaarskensprocessie diende geannuleerd te worden. De hele dag hadden we uitgekeken naar een beetje zon of minstens een paar droge uurtjes. Maar de regen en de koude waren niet te trotseren. Uiteindelijk hebben we dan met enkele mensen de tent verhuisd naar de ingang van

NIEUWSBRIEF MARIAPARK

de kapel. Toch daagden er nog vele mensen op en uiteindelijk was het alsnog een heel mooie Mariaviëring, wat bij sommigen de opmerking ontlokte dat dit eigenlijk even mooi was als de kaarskensprocessie! Met grote dank aan het koor dat er weeral zeker mocht zijn! We hopen volgend jaar echter weer de traditie te kunnen voortzetten en te mogen genieten van een zomerse Maria-avond met een mooie kaarskensprocessie.

Jongerenkamp in Beauraing

Ons jongerenkamp ging door van 25 tot 29 augustus in Beauraing.

Wat was het weer een drukte van belang bij de aankomst van de kinderen daar! Met pak en zak en vol spanning bij welke groep ze zouden horen, wie de begeleiders zouden zijn en vooral: wat gaan we eten?... De leiding zorgde al direct bij aankomst voor afleiding en voor we het goed beseften was het kamp gestart en kon de kookploeg aan de slag om 73 (51 kinderen, 6 kookouders en de leiding) hongerige magen te vullen.

Niettegenstaande de weersvoorspellingen uitsluitend over regen berichtten, kon alles volgens planning buiten doorgaan. Het regende 's nachts, het regende als we binnen zaten te eten, het regende tijdens de Heilige Mis ... maar het regende nooit tijdens onze buitenspelletjes of wandelingen.

Eén van de hoogtepunten van het kamp was de grote picknickdag op zaterdag. Na een wandeling van ongeveer 7 km kwamen we aan het oudste kerkje van Beauraing, uit de 14^e eeuw, dat zich bevindt in een kleine deelgemeente. Het dorpje zelf telde amper 50 inwoners, maar wel 800 koeien verdeeld over 5 boerderijen! In dat kerkje werd de eucharistie gevierd. Daarna smaakte de picknick van zelfgemaakte smoskes en chocoboterhammen ongelofelijk lekker. Na het eten

wandelden we terug naar de kampplaats - gelukkig was er wel een kortere weg!

's Avonds was het 'bonte avond', met spelletjes en toneelstukjes die per groepje opgevoerd werden. Het ijsje smaakte uitstekend als afsluiter.

Zondag was het dan afscheidsdag. Samen met de ouders die hun kinderen kwamen ophalen was er de eucharistieviering op het heiligdom van Beauraing zelf.

Het was weer een heel genadevol kamp, dat zeker zijn vruchten zal afwerpen vroeg of laat. Van vele jongeren hoorden we zeggen dat het spijtig was dat het al gedaan was en dat is heel mooi om te horen.

Een kindje van 8 jaar vertelde nog dat het een beetje bang geweest was voor de biecht maar dat het uiteindelijk toch heel tof geweest was want dat hij nu toch weer een dikke vriend van Jezus was - en dat is toch wel deugddoend om te horen!

Het wonder in de dingen

*Waar zal ik zoeken
naar het wonder in de dingen,
naar de geheimen
van Zijn eindeloos plan,
als ik van alle teksten
die de vogels zingen,
niet eens één enkele
lettergreep begrijpen kan...*

Toon Hermans

PARKWEETJES

De Parkweetjes van Walter & C°:

Zoals elk jaar beëindigen we het snoeiseizoen half september en daar zijn we niet rouwig over want vanaf dan is er veel minder werk te doen en krijgen we dus een rustiger periode na alle drukte van de zomermaanden.



NIEUWSBRIEF MARIAPARK

De knolbegonia's hebben het voorbije zomerseizoen ongelofelijk goed hun best gedaan. We moesten wel intens blijven gieten in de droogteperiode. Honderden liters water zijn door onze handen gegaan, maar de inspanning werd rijkelijk beloond door de uitbundige bloei. Veel bezoekers bleven er bewonderend bijstaan.

De zitbanken aan de grot hebben we een nieuwe laag vernis gegeven. Het was alweer drie jaar geleden dat dit gebeurd was en het werd echt nodig. Anders moeten we straks de banken afschuren tot op het hout en we gaan echt geen werk zoeken waar het niet nodig is. De laag vernis die er nu bijgekomen is beschermt de banken weer voor enkele jaren.

Na de bijna totale afwezigheid van dieren in het park tijdens de droogteperiode van juni-juli, begint er nu toch weer leven te komen en dan vooral in en rond de beek. De eendjes zijn terug en er is zelfs een moedereend met zes kuikentjes, wat heel ongebruikelijk is in deze tijd van het jaar.



We zien ook weer eekhoorntjes door de bomen wiegelen en dat was toch al een paar jaar geleden. Er zijn in ieder geval eikels genoeg voor hen!



En bij valavond is het grote grasveld het speel- en knabbelterrein van een stel wilde konijntjes. Zolang ze zich beperken tot het gras hebben we er geen probleem mee...



Vogels fladderen er ook van alle soorten. De mezen vallen momenteel het meeste op, omdat ze met z'n allen tot taak hebben de pitten uit de uitgebloeide zonnebloemen te halen. En dat doen ze met heel veel



doorzettingsvermogen - en niet altijd even vriendelijk voor elkaar.

Maar het dierenrijk brengt ook altijd minder aangename dingen mee: de slakken zijn weer massaal aanwezig. We weten het, het zijn evengoed schepsels van God, maar teveel is teveel ...

En voor de rest wachten we op een langere droogteperiode om mos en berk te gaan halen in het bos ... voor de kerststal. Dat mos wordt dat gedroogd zodat het tegen eind november klaar is om verwerkt te worden in en rond de kerststal in de kapel. Maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

We willen hier nog eens extra alle medewerkers danken die ons met vlijtige handen geholpen hebben om door al het parkwerk te geraken in de lente en de zomer.

Tot volgende keer,

Walter & C°

Het Mariapark heeft voortdurend nood aan mensen die een handje willen komen toesteken in het park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt besteden, elk uurtje is welkom... Voel je je aangesproken? Loop even langs bij Walter of bel naar: 03 / 312.22.16

Zalig zij

*Zalig zij die met zichzelf kunnen lachen,
Ze zullen altijd voldoende amusement vinden.*

*Zalig zij die een berg van een molshoop kunnen onderscheiden,
Ze zullen van veel ergernis gespaard blijven.*

NIEUWSBRIEF MARIAPARK

*Zalig zij die bekwaam zijn om te rusten
en te slapen zonder dat zij zich daarvoor
verontschuldigen.
Ze zullen wijs worden.*

*Zalig zij die zwijgen en kunnen luisteren,
Ze zullen daardoor veel bijleren.*

*Zalig zij die verstandig genoeg zijn om
zichzelf niet te ernstig op te nemen,
Ze zullen door hun medemensen
gewaardeerd worden.*

*Zalig zij die aandacht hebben voor een
wenk van anderen zonder dat ze van
zichzelf denken dat ze onvervangbaar
zijn.
Ze zullen veel vreugde zaaien.*

*Zalig zij die kunnen lachen en geen boos
gezicht trekken,
Hun wegen zullen met zon overgoten zijn.*

*Zalig zij die nadenken voor ze handelen
en bidden voor ze denken,
Ze zullen een hoop domheden vermijden.*

*Zalig zij die kunnen zwijgen en lachen,
ook als men hen het woord afneemt of op
de tenen trapt,
Ze staan dicht bij de geest van het
Evangelie.*

*Zalig zij die de Heer in elk schepsel
herkennen en liefhebben,
Ze zullen licht, goedheid en vreugde
uitstralen.*

Gevonden in de Wallfahrtskerk (Oostenrijk)



2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16
www.mariaparkoostmalle.centerall.com

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De
Gruyter
Herentalsebaan 62